

# Hur visdom blev mänsklighetens egendom

Det bodde en gång i landet Fanti en man som hette fader Anansi. Han hade all världens visdom i sin ägo. Människor kom till honom dagligen för råd och hjälp.

En dag förolämpade landets män fader Anansi, som omedelbart beslutade sig för att straffa dem. Efter mycket begrundan bestämde han sig för att det allvarligaste straff han kunde åsamka var att gömma all sin visdom för dem. Han satte genast igång att åter samla in all visdom han redan hade gett.

När han hade lyckats samla in all visdom, placerade han den i en stor kruka. Han förseglade den försiktigt och bestämde sig för att placera den på en plats där ingen människa kunde nå den.

Fader Anansi hade en son som hette Kweku Tsin. Pojken började misstänka sin far för att hemlighålla något, så han bestämde sig för att bevaka honom noga. Nästa dag såg han sin far tyst smita ut ur huset, med sin dyrbara kruka hängande runt halsen. Kweku Tsin följde efter.

Fader Anansi gick igenom skogen tills han hade lämnat byn långt bakom sig. Därefter valde han det högsta och mest oåtkomliga trädet han kunde hitta, och började klättra. Men den tunga krukans som hängde framför honom gjorde klättringen nästan omöjlig. Om och om igen försökte han nå toppen av trädet, där han tänkte hänga upp krukans. Där, tänkte han, skulle visdomen vara utom räckhåll för alla utom honom själv. Han lyckades dock inte uppfylla sin önskan. Vid varje försök att nå trädets topp svängde krukans i hans väg.

Kweku Tsin iakttog sin fars färfäring försök till klättring. Till slut, utan att kunna hålla sig längre, ropade han: "Fader, varför hänger du inte krukans på ryggen? Då kan du enkelt klättra i trädet!"

Fader Anansi vände sig till sin son och sa: "Jag trodde att jag hade all världens visdom i denna kruka. Men jag märker att du har mer än jag. All min visdom var otillräcklig för att få mig att förstå vad jag skulle göra, men ändå har du kunnat berätta för mig."

I sin ilska kastade han krukans mot marken. Den landade på en stor sten och krossades. All visdom som fanns i den strömmade ut och spred sig över världen.